

Lees, verwonder en ... schrijf !

SPREEKWOORDEN EN CITATEN SCHRIJVEN WAS NOOIT ZO LEUK!



Het verhaal van het spreekwoord en het citaat

Papier, schrijfgerei en heel veel verbeelding

Spreekwoorden en citaten zijn beide uitspraken. Een spreekwoord is een korte maar krachtige uitspraak die een volkswijsheid of een morele opvatting weer geeft. Een citaat is een letterlijke uitspraak van iemand die aangehaald wordt door iemand anders.

In dit hoofdstuk mogen de leerlingen grappige, hilarische stukjes gaan schrijven bij spreekwoorden of citaten. De betekenis hoeft niet duidelijk te worden in het geschreven stuk. Dit hoofdstuk laat vooral zien dat inspiratie aangewakkerd kan worden door een spreekwoord of citaat te horen, zonder de context te kennen. Achteraf bespreek je wel de betekenis of achtergrond van het spreekwoord of citaat.

Hier zijn enkele voorbeelden:

- Van een mug een olifant maken
- Goed in de slappe was zitten
- Dat past in mijn straatje
- Iemand een koekje van eigen deeg geven
- De aap komt uit de mouw
- De bokkenpruik opzetten
- Oude koeien uit de sloot halen
- Het hart zinkt hem in de schoenen

Praktische tip!

Misschien is het leuk om een 'spreekwoord van de week' te introduceren. Elke week een nieuw spreekwoord of citaat! Dat is een toffe manier om nieuwe spreekwoorden en citaten te leren, de schrijfspieren krachtig te houden en de woordenschat te vergroten.

Creativiteit, spreekwoorden, verbeelding, woordenschat | Groep 5 t/m 8 – 3de t/m 6de leerjaar
Groep 3 t/m 4 – 1ste t/m 2de leerjaar (mondeling)

Lees, verwonder en ... schrijf !

SPREEKWOORDEN EN CITATEN SCHRIJVEN WAS NOOIT ZO LEUK!



Van een mug een oliefant maken

Er was eens een dag dat de mug
in haar hoofdje had. ik wil een
oliefant worden want dan ben ik
groot en sterk dan is niet iedereen
meer zo ierietant tegen mij en als
mensen of dieren mij wille ierietere
dan spuit ik ze gewoon heelemaal
nat en dan zeg ik doe niet zo
ierietant tegen mij of ik geef je
een klap met mijn sluff en dan kan
bij veel dingen zo als een voegel
want die doen altijd stoer tege mij
dat ze veel groter zijn en dan laat
ik eens zien wie hier de grootste is

Dat was mijn droom
Einde

Dorian, 9 jaar