

Lees, verwonder en ... schrijf !

BRIEVEN SCHRIJVEN SCHRIJVEN WAS NOOIT ZO LEUK!



Lieve brief

Teken- en schrijfgerei, een Vermist-poster en je verbeelding

Bedenk met de hele klas wie een brief of een leuke kaart zou kunnen waarderen. Kinderen die lang in een ziekenhuis moeten verblijven omdat ze langdurig ziek zijn? Of bejaarden die in een bejaardentehuis of verzorgingshuis wonen en niet heel vaak bezoek krijgen. Mensen die lang moeten revalideren omdat ze een ongeluk hebben gehad. Vraag ook van tevoren even na naar wie je de post kunt sturen of aan wie je de post kunt afgeven. Maak een supervrolijke brief! Laat de leerlingen iets over zichzelf vertellen. Hoe oud ze zijn, hoe ze eruitzien, en bijvoorbeeld iets grappigs dat ze pas hebben meegemaakt. Laat ze een mopje in de brief schrijven of een mooi gedichtje.

Praktische tip!

De brief wordt extra mooi als de leerlingen die versieren.

Lieve mama,

Ik hou heel veel van mijn mama omdat ze 24/7 voor me klaar staat. Omdat mijn mama zoveel voor me doet probeer ik haar altijd te helpen met wat klusjes door bijvoorbeeld de tafel op te ruimen. Ik vond het heel leuk met mijn moeder op vakantie in Turkije. We zijn veel wezen zwemmen en hebben volop genoten. Ik hoop nog samen met mijn moeder een gezonde en gelukkige leven te lijden.

Dikke knuffel
van Atakan voor mama

Atakan, 10 jaar