

Lees, verwonder en ... schrijf !

CREATIEF DICHTEN SCHRIJVEN WAS NOOIT ZO LEUK!



Naamgedicht

Papier of een schrift en schrijfgerei

Een naamgedicht is een gedicht met de letters van je eigen naam. Het gedicht vertelt iets over jezelf.

De leerling schrijft op een blad zijn of haar eigen naam van boven naar beneden. Daarna maken ze met elke afzonderlijke letter een woord of een zin. Die woorden of zinnen hebben natuurlijk met henzelf te maken! Sommige kinderen hebben een naam waar een q, een x of een y in zit, waar je wat moeilijker woorden en zinnen mee kunt maken, dus zij kunnen eventueel hun achternaam gebruiken. Uiteindelijk krijg je een leuk acroniem (met één woord per letter) of een leuke acrostichon (met een hele zin per letter).

Praktische tip!

Je kunt over eender welke naam of eender welk woord een naamgedicht maken: over een vriend, over een dier, over de natuur, over een bijzonder voorwerp ...

Begrijpend lezen, creativiteit, woordenschat | Groep 3 t/m 8 – 1ste t/m 6de leerjaar